



**Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Venray e.o.**  
**25 september 2020**

**nr. 21**

### **Van uw voorzitter**

Ik moet helaas beginnen met het trieste nieuws dat Wim van Meurs vanochtend in alle vroegte rustig is ingeslapen. Wim en Annemarie en hun familie hebben een paar zeer zware weken achter de rug. Nadat Wim een fietsongeluk heeft gehad in Italië, raakte hij in coma. De meesten van jullie wisten dit al. Na 4 weken is hij naar Nederland overgevlogen en nadat hij een week in Nijmegen had gelegen hebben Annemarie en hun familie de moeilijke beslissing moeten maken om Wim rustig te laten gaan. Er zou geen verbetering komen en wie Wim heeft gekend, daar zou hij het heel moeilijk mee hebben gehad. Op dit moment is dit de enige informatie die ik heb. Wat wij Annemarie, Marieke, Liesbeth en de verdere familie willen toewensen is dat zij heel veel kracht en steun krijgen van onze Heer en ook van onze gemeente. En jullie kennende zal het daar niet aan ontbreken.

Dit is de eerste tussen- nieuwsbrief met actuele informatie.

We hebben al 3 diensten achter de rug die goed bezocht zijn. Van alle kanten hoor ik dat het fijn is om weer bij elkaar te zijn. Het koffiedrinken na de dienst loopt nog niet helemaal zo als verwacht. Blijf op uw plaats zitten totdat de plaatsaanwijzers aangeven dat u kunt vertrekken. A.s. zondag gaan we proberen om iets sneller de koffie te pakken en door te lopen. De bedoeling is om, bij slecht weer, eerst de nevenruimte te vullen en daarna de koffiekamer. Als het nog steeds goed weer is kan je ook buiten koffie drinken. Maar ik verwacht dat dit steeds minder zal gebeuren. Ik vraag de koffieschenkers om de koffie alvast in te schenken zodat de doorloop sneller gaat. In het geval dat de beide ruimten vol zijn kan er uitgeweken worden naar de hal. Zoals jullie weten is alles 1 richtingsverkeer. Dus als je geen koffie drinkt is het toch de bedoeling om via de nevenruimte naar huis te gaan. Blijf zoveel mogelijk zitten en probeer een kringetje te maken om met elkaar te praten. De collectestandaard staat bij de deur naar de koffie. Er zullen 3 kaartjes bij komen te hangen wat de 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> collectezak is. Op de beamer zal altijd staan waar de collectes voor bestemd zijn. Houd dat dus in de gaten.

Ook is deze week de 1<sup>e</sup> kerkenraad geweest. Er zijn van allerlei zaken aan de orde geweest, zoals de voortzetting met de Peelgemeenten, de diaconieën zullen weer bij elkaar en samen met Jan Boer de bestuurlijke samenwerking gaan bespreken. In het College van kerkrentmeesters is besproken hoe de

ventilatie verbeterd kan worden zodat deze aan de eisen voldoen. De diaconie heeft een nieuw protocol geschreven betreffende de Maaltijd van de Heer. Daar zult u vast wel iets over vinden in deze Nieuwsbrief of Gemeentenuws. Afsproken is dat we dit in oktober gaan proberen. Het voornaamste is dat u goed naar de aanwijzingen van de plaatsaanwijzers luistert. Vanuit het Pastoraat is besloten dat de bloemen van de kerk elke week naar iemand worden gebracht. Daar hebben zij uw hulp bij nodig. Verder loopt sinds deze week Linda Hooftman als stagiaire mee met Rien. Zij zal zich verder nader aan u voorstellen, in deze brief of in het Gemeentenuws. Ook hebben we gesproken over de taken die Wim van Meurs allemaal deed. Een oproep aan u, er wordt in ieder geval een koster gezocht. Frits van Helsdingen heeft zich aangeboden om het aanspreekpunt te worden voor de koster, heel fijn.

En dan zijn er een aantal zieken in onze gemeente, waarvan ik ook niet precies alle namen weet maar hen wens ik natuurlijk ook Gods kracht toe en weet dat u het pad niet alleen hoeft te lopen. Er wordt veel aan u gedacht.

Ik eindig met de woorden van dit lied "Ga met God en Hij zal bij je zijn". Een lied waar je veel troost uit kunt halen.

Ik zie u graag in het Zonnelied op zondag

Bertie van der Ben

---

### **Gevraagd: vrijwilligers voor de bloemengroep**

In de dienst van 13 september heb ik verteld in de dienst dat we elke zondag een bloemengroet laten uitgaan naar iemand van onze gemeente.

Dat is een verandering - dat we dat elke zondag doen.

Maar er verandert nog meer. Jarenlang hebben we onze bloemen betrokken bij bloemist 'De Bloemenkorf'. Hadden we op zondag een bloemengroet gepland, dan gaven we dat door aan deze bloemist en die zorgde ervoor dat op zaterdag de bloemen naar het Zonnelied werden gebracht. Dat was service en teken van een heel goede relatie met deze bloemist. Deze bloemenwinkel gaat helaas stoppen per 30 september.

Dat betekent dat we een nieuwe bloemist hebben moeten zoeken en die hebben we gevonden in het centrum van Venray. Het is bloemist Hans Bouwmans aan de Bleek.

Daar hebben we nu afspraken meegemaakt.

In deze nieuwe situatie willen we als kerkenraad een bloemengroep beginnen.

We zoeken een aantal vrijwilligers uit de gemeente die bij toerbeurt op zaterdag de bloemen ophalen bij deze bloemist en die op zondagmorgen meebrengen naar de dienst.

Voorafgaande aan de dienst zet je de bloemen in een vaas en je zet de vaas met bloemen op de kleine liturgische tafel (oftewel de poef).

Wie zou zich willen aanmelden voor deze taak? We gaan uit van minimaal vier vrijwilligers, maar zijn er het meer dan zou dat heel fijn zijn. We maken dan een rooster, zodat voor ieder duidelijk is wanneer je aan de beurt bent.

Waarom zou je in deze bloemengroep gaan deelnemen? Het verhoogt je betrokkenheid bij de gemeente en ook dit stukje werk maakt van de gemeente een levende gemeente.  
Verder geldt - hoe meer mensen zich aanmelden, hoe lichter het werk.  
Oud of jong, man of vrouw – iedereen kan het.

U kunt zich aanmelden bij mij via de mail: [mj.opdenbrouw@home.nl](mailto:mj.opdenbrouw@home.nl)  
Doet u dat dan liefst de komende week. We willen met de bloemengroep starten in oktober. Ik hoop op een positieve reactie!

Hartelijke groet,

Ds Rien op den Brouw

---

## Van de diaconie

### **Shabaz:**

Deze maand kregen we weer bericht van Shabaz. Hij had het moeilijk. Zijn vrouw en hij waren in september 20 jaar getrouwd en hij miste zijn gezin. Daarna kregen we bericht dat er een datum is voor het interview voor zijn verblijfsvergunning: maart 2022. Ik dacht eerst dat ik het verkeerd las : 2022. Dat betekent dat hij in ieder geval zijn gezin nog 2 jaar moet missen. Toch maakt hij iets van zijn leven en gaat niet bij de pakken neer zitten. Zo doet hij vrijwilligerswerk in de zorg waar hij ook iets mee verdient. Hij blijft, ondanks de moeilijke momenten, positief ingesteld.

### **Collecteopbrengsten:**

Op dit moment zijn de collecteopbrengsten nog niet bekend. U kunt ze lezen in het volgende Gemeentenieuws. In de kerk is gecollecteerd voor de brand op Lesbos. De diaconie zal deze collecteopbrengst in ieder geval aanvullen tot 400 euro.

### **Bedankje Nest Beiroet:**

Dankzij de giften die zij mochten ontvangen na de explosie in Beiroet kunnen bij de start van het academisch jaar op 28 september de collegezalen en bibliotheek in gebruik genomen worden en zijn de studentenkamers weer bewoonbaar. Namens de Nest Community en Kerk in Actie hartelijk dank voor de betrokkenheid en steun !

---

## Gemeentenieuws en/of Nieuwsbrief

In een eerdere Nieuwsbrief hebben wij u verteld dat het Gemeentenieuws weer uit zou komen. Dat gaan we nog niet doen zolang er nog online diensten zijn. Wel vragen we ons terecht af of we in de toekomst nog wel zo'n Gemeentenieuws moeten uitbrengen. Van verschillende kanten horen we dat de Nieuwsbrief erg goed bevalt. Je kunt snel de actuele dingen bij de gemeenteleden brengen.

Daarom hebben wij de volgende vraag aan u:

Hebt u de afgelopen periode wat gemist? Wat vindt u ervan als het Gemeentenieuws vervangen zou worden door een Nieuwsbrief? Of is er een andere vorm mogelijk? Wij willen graag uw mening horen. Besloten hebben we om zeker door te gaan met het Gemeentenieuws in de maanden

november/december en januari/februari. Tegelijkertijd zullen we eind november een Nieuwsbrief met de actuele berichten rondsturen. Dat doen we ook eind januari 2021.

U kunt uw reactie door geven aan Bertie van der Ben, [voorzitterkerkenraad@pkn-venray.nl](mailto:voorzitterkerkenraad@pkn-venray.nl) of naar Tiny Kengen: [tinykengen@planet.nl](mailto:tinykengen@planet.nl)

---

Eind november zal er weer een nieuwsbrief rondgestuurd gaan worden. Heeft u hiervoor kopij dan kunt u dat uiterlijk 26 november mailen aan : Tiny Kengen  
[tinykengen@planet.nl](mailto:tinykengen@planet.nl) en 06-55712517

---