

Gemeentenuws

MAANDBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE VENRAY e.o.

Advent/Kerst 2021

Inhoud

Van uw voorzitter	2
Met stomheid geslagen...	3
Omzien naar elkaar	6
Nieuwsbrief	8
Liturgisch bloemschikken Kerst 2021	9
Van de Kerkenraad	10
Kerkdiensten Venray Advent en Kerst 2021	13
Kerstkaart	14
Van de Fairtrade werkgroep	14
Van de diaconie	15
Ontmoetingen...In de ware Kerstsfeer	17
Informatie	20

Voor alle actuele info over onze Gemeente: www.pkn-venray



Foto voorzijde komt uit een serie vrouwenportretten uit de bijbel

Maria: Lucas 1: 26 t/m 31

Een engel werd door God gezonden naar Maria. Hij sprak: “Wees gegroet, je bent begenadigd, de Here is met je!” Maria schrok! Gabriël zei: “Wees niet bang, je zult zwanger worden en een zoon baren en Hem de naam Jezus geven”.

Van uw voorzitter

Mijn naam is Arjen van der Meer sinds 2008 woon ik in Horst aan de Maas samen met mijn vrouw Mariëtte en dochter Ilse. We hebben een zoon Rob die samen met zijn vriendin en onze 3 kleinkinderen in Limmen (NH) woont. Ik ben geboren en opgegroeid in De Lier (ZH) en Mariëtte is afkomstig uit Limmen, waar wij voor 2008 ook hebben gewoond. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als directeur bij BVB Substrates en ben verantwoordelijk voor de locaties Grubbenvorst, Nijmegen, Hardenberg en toekomstig onze nieuw te bouwen vestiging in Wanssum. Wij maken teelsubstraten, (in de volksmond potgrond genoemd) voor de professionele tuinbouw, champignondekaarde voor de champignonteelt, voedingsbodems voor het openbare groen maar ook de zakjes met potgrond die verkrijgbaar zijn bij tuincentrums, bouwmarkten of in de

onze gemeente
wordt steeds
kleiner en ouder
wat zorgt voor
spannende
uitdagingen

foodketen. Onze producten gaan de gehele wereld over. Een dynamisch beroep en met de verantwoording over zón 150 medewerkers geeft dat dagelijks voldoende uitdagingen. Maar ook een baan waarin ik trots mag zijn een belangrijke bijdrage te mogen leveren aan de voedselproductie. Sinds we in 2008 in Horst zijn komen wonen, zijn we gaan kerken in Venray. Zoals bekend

is het in elke gemeente of vereniging belangrijk om een aantal enthousiaste vrijwilligers te hebben die de boel aan het draaien houden. Aangezien de gemeenschap in Venray niet groot is werd me al vrij snel gevraagd een rol te willen spelen in het beamerteam en werd in 2011 gevraagd om een rol te spelen in het CVK waarin ik vanaf dat moment de functie van secretaris bent gaan vervullen. Sinds 2017 ben ik tevens gaan meedraaien in het team van Kusters om er voor te zorgen dat de lasten niet op de schouders van een steeds kleiner groepje zou komen liggen. En afgelopen zomer ben ik benaderd om voorzitter te worden van de Kerkenraad, ik heb hier in eerste instantie voor bedankt, ik heb een heel drukke baan en ben voor m.n. functie veel onderweg, regelmatig in het buitenland en al weinig avonden thuis. Maar een paar weken later toen er nog steeds geen uitzicht leek in het vinden van een nieuwe voorzitter om Bertie

Gemeentenuws Advent/ Kerst 2021

te vervangen ben ik toch overstag gegaan. De wetenschap dat Bertie thuis haar zorgen heeft lieten mij geen keuze om toch mee te helpen invulling te geven aan de vacature.

Onder de voorwaarde de taak wat te splitsen en dan de vergaderingen voor te zitten en de zekerheid dat Roel Baars bereid was het gezicht van de kerkenraad te willen zijn in de communicatie met onze buur gemeentes ben ik uiteindelijk toch voor de charme van Grada gezwicht. Ik heb tegelijkertijd wel besloten mijn taak in het CVK af te stoten. Mijn nieuwe rol als voorzitter van de kerkenraad vergaderingen in een roerige tijd waarbij onze gemeente steeds kleiner en ouder wordt zorgt voor spannende uitdagingen. Ik ben beslist geen Bertie die de afgelopen jaren met grote passie en gedrevenheid als voorzitster echt het gezicht van onze kerk was, maar hoop met de hulp van iedereen om me heen en de kracht van God mijn taak op juiste wijze te mogen uitvoeren.

Arjen van der Meer
Voorzitter KR PKN Venray

Met stomheid geslagen...

Wat een mooi stel samen – Zacharias en Elisabeth!

Ze kunnen elkaar vinden in hun geloof en ze houden elkaar vast in wat ze missen. Tot hun grote verdriet hebben ze geen kinderen. En het zal er ook niet meer van komen – ze zijn al op leeftijd. Zoiets hoor ik Lucas zeggen in zijn eerste hoofdstuk van zijn evangelie.

Zacharias neemt afscheid van zijn vrouw Elisabeth.

Hij is priester en volgens het rooster heeft hij dienst in de tempel in Jeruzalem - samen met andere priesters die behoren tot de priesterafdeling Abia. Er zijn wel 24 priesterafdelingen en bij toerbeurt doen ze dienst in de tempel. Zacharias kijkt nog één keer om en zwaait naar Elisabeth. Hij roept: “Tot volgende week!” En zij roept terug: “Fijne dienst!”

Enmaal in de tempel valt Zacharias een grote eer te beurt. Hij wordt aangewezen als de priester die het reukoffer mag opdragen in het hart van de tempel.

Daar gaat hij – met het wierookvat in zijn hand. Samen met twee andere priesters bestijgt hij de trappen. En dan gaat Zacharias alleen verder naar de ruimte waar het reukofferaltaar staat. En als hij daar vandaan komt, zal hij nooit meer dezelfde zijn.

Want - zo schrijft Lucas – *“Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en werd door angst overvallen. Weest niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en moet hem Johannes noemen” (Luc 1:13.)*

Dit kind wordt door de engel dan getekend als een groot profeet die zal optreden in de kracht van de heilige Geest.

Zacharias is helemaal overvallen door dit bericht. Hij kan er niets mee en komt niet verder dan: *“Hoe kan ik weten of het waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd” (Luc 1:18) .* Zacharias is met stomheid geslagen en dat blijft hij ook.

De engel antwoordde: *“Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, zul je zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag dat deze dingen geschieden” (Luc1:19,20)*

In het Lucasevangelie is Zacharias de eerste die iets te horen krijgt van de komst van het langverwachte messiaanse rijk van God. Het overkomt hem in diensttijd tijdens een openbare plechtigheid in het tempelcomplex in Jeruzalem. Je kunt zeggen – op de juiste tijd en op de juiste plaats. Maar zo beleeft Zacharias het niet.

Hij verliest zijn spraakvermogen en gebaart dat hij de dienst moet afbreken. Het volk dat wacht op de zegen van Zacharias is in verwarring, maar ieder begint te begrijpen dat hij een bijzondere ervaring moet hebben gehad in de tempel.

In het boekje *Het Licht roept in de Nacht* heeft Joke Verweerd een gedicht geschreven over Zacharias, waarmee ik dan wil eindigen. Het

Gemeentenieuws Advent/ Kerst 2021

heet 'Ontmoeting in de Tempel'. In dit gedicht geeft ze woorden aan wat er in Zacharias omgaat wanneer hij naar het reukofferaltaar gaat en daar een ontmoeting heeft met de engel.

Ontmoeting in de tempel

*Ik loop behoedzaam, nu geen fouten maken,
ik weet het oog van God op mij gericht.
Mijn handen dragen wierook, beven licht,
laat mij niet in onzekerheid geraken!*

*Ik wil vandaag het allerbeste geven,
hier laten zien dat ik mijn taak versta,
dit is de dag waarom ik dus besta.
Soms geeft één ogenblik zin aan een leven.*

*Een flits, een bliksemschicht. Ben ik verloren?
Zo onbarmhartig in het licht gezet,
ontstaat in mij een ongedacht verzet:
niet nu, niet hier, ik wil die stem niet horen!*

*Als vleugelslagen, wervelende stromen,
zo buitelen de woorden langs mij heen.
Ik houd me aan de feiten en schud 'neen',
ik hecht geen waarde meer aan oude dromen.*

*Nu vlamt zijn blik en mijn stem is gebroken.
De geur van wierook draag ik met mij mee
naar buiten waar die volle mensenzee
mij wacht. Ik buig mijn hoofd, God heeft
gesproken.*

Met dit verhaal van Zacharias in de tempel gaan we op weg naar Kerst. Ieder een goede Adventstijd toegewenst en gezegende Kerstdagen!

Ds. Rien op den Brouw



OMZIEN NAAR ELKAAR

Bezoek

Zou u wel eens bezoek van de kerk willen krijgen? Of weet u iemand anders, die wel een bezoekje kan gebruiken? Geef het dan door aan iemand van het pastoraat!

Voorbede

Omzien naar elkaar kan betekenen dat de predikant een voorbede doet tijdens de zondagse kerkdienst. U kunt dit doorgeven aan de predikant of aan een van de pastorale medewerkers. Of u kunt uw gebedsintentie opschrijven in het voorbedeboek dat achterin de kerk ligt: dit wordt meegenomen in de voorbeden tijdens de dienst op zondag.

Bloemen

Kent u een gemeentelid dat volgens u een bloemengroet zou mogen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan Tiny Kengen.

Bloemenbus

Uw bijdrage voor de bloemenbus kunt u vanaf nu storten op rekening NL95INGB0001038926 t.n.v. Prot. Gemeente Venray. Vergeet u er niet "Bloemenbus" bij te vermelden??

Ontmoetingsgroep

De ontmoetingsgroep komt eens per maand op zondagavond bij elkaar. De doelstelling is ontmoeting en uitwisseling van wat ons bezighoudt. Zo geven we vorm aan onderling pastoraat. Hebt u interesse om eens te komen? Iedereen is welkom. Contactpersoon is Suzanne Lijklema.

Pastorale medewerkers

voorzitter, aanspreekpunt:

Wim Palmen, (06-15533690, w.palmen@home.nl)

Overige leden:

Linda Hooftman, (06-55954313, lindahooftman@home.nl)

Gemeentenieuws Advent/ Kerst 2021

Karla v. Maaren (501376, wjvanmaaren@home.nl)
Ineke Saalmink (06-37330145, c.saalmink@ziggo.nl)
Tiny Kengen (589177, pastoraatvenray@live.nl) ambtsdrager,
secretaris, coördinatie bezoekwerk
Ria Baas (077-4632655, mhbaasbosman@gmail.com)
Eline Jacobs (510442, hmfjacobs@ziggo.nl)
Suzanne Lijklema (515026, suzanne.lijklema@kpnplanet.nl)
ds. Rien op den Brouw (584397, mj.opdenbrouw@home.nl) (alleen
op ma/di)

Ambtsdrager voor rouw- en trouwdiensten

Mevrouw Bertie van de Ben is voor onze gemeente de ambtsdrager voor rouw- en trouwdiensten. Zij is bereikbaar: telefonisch: 0478-532438 of per mail ambtsdragerrouwentrouwdiensten@pkn-venray.nl

Jarige oudere gemeenteleden

29-11: Mevr. E. van der Geugten - van Kuilenburg, Henseniusstraat
64, 5801AX Venray,
29-11: Dhr. J. Jansen, Nevadahof 6, 5801PM Venray
07-12: Dhr. D. Marinus, Dakdekkerstraat 14, 5801TK Venray
08-12: Mevr. B. Pelgrom – Dijkstra, Alfridahof 43 5801DM Venray
20-12: Dhr. G.J. Windemuller, Herik 12, 5803EL Venray
27-12: Dhr. J.J. Haarhuis, Vlierstraat 52, 5802CL Venray

Advent 2021

De laatste tijd werd overschaduwd door corona en we zijn er nog niet vanaf. Voor sommigen een donkere tijd van eenzaamheid en ziekte. Voor de ander een welkome tijd van afzondering en reflectie. Velen hebben behoefte aan mensen om hen heen, aan licht en geborgenheid. Verheugd mogen we zijn dat het licht naar ons toekomt in deze donkere maanden. We mogen 4 weken lang steeds weer een extra lichtje maken. We kijken uit naar de komst van het kerstkind, onze redder en verlosser.

We mogen ons verheugen op zijn komst, op zijn puurheid, op zijn levensverhaal. Hopende dat deze tijd voor velen een gevoel van licht en geborgenheid zal geven, wens ik jullie allen een gezegende advent en kersttijd toe. De ster wijst ons de weg.

***Advent komt
Licht schijnt
Ster straalt
Samen zijn
Warmte voelen
Geborgenheid geven
Verheugen op
Verlossen van
Vreugde vieren
Elkaar omarmen***

Linda Hooftman ©

Nieuwsbrief

Een grote groep gemeenteleden ontvangt tweewekelijks de digitale nieuwsbrief van onze gemeente. In deze nieuwsbrief leest u een stukje van uw predikant. U krijgt regelmatig fairtrade nieuws. Zodra er nieuws is over Shabaz en zijn gezin wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht. De kerkdiensten zijn in de nieuwsbrief opgenomen. En de 75+ jarigen krijgen ook een vermelding. Het College van Diakenen houdt ons regelmatig op de hoogte van wat er speelt in onze gemeente en de gemeenten om ons heen. Het College van Kerkrentmeesters geeft regelmatig een uitleg over de financiële kant van onze kerk. En nog vele andere onderwerpen komen aan bod.

Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen?
Meld u dan aan via nieuwsbrief@pkn-venray.nl



Liturgische bloemschikking Advent en Kerst 2021

“in een ander licht” is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen wij toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. “Licht” staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door een engel aangegeven dat

Johannes een bijzonder leven zal hebben, hij zal een wegbereider zijn voor Jezus.

In de bloemschikking maken wij gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw daglicht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zin in volle glorie stralen.

De bloemschikking bestaat uit 5 schikkingen: voor de 4 Adventzondagen en de 1e Kerstdag.

In de Nieuwsbrieven van de zondagen van Advent en Kerst zal er per zondag een toelichting gegeven worden op de bloemschikkingen.

Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
Licht fat in de nacht begint,
Kind van God, Maria's kind.

Lied 433 : 1

Welmoed Kruithof, Annet van Acquoij en Annemarie van Meurs



Van de kerkenraad

Advent en Kerst

Het thema van Advent en Kerst is dit jaar 'Geef Licht'. Veel vluchtelingenkinderen hebben een uitzichtloos bestaan: onveiligheid, gebrek aan medicijnen en schoon drinkwater, een slecht onderkomen. Het ergste is het jarenlange wachten op een betere toekomst. Juist in deze tijd mogen wij niet weggijken van wat er elders in de wereld gebeurt. Kerk in Actie richt zich met 'Geef Licht' vooral op de vluchtelingenkinderen in Griekenland, maar ook wereldwijd.

Gemeentenieuws Advent/ Kerst 2021

Ook wij in Venray doen mee met deze actie. In de maand november hebben diverse gemeenteleden al huis-aan-huis gecollecteerd om geld op te halen voor deze kinderen. Op de eerste zondag van de Advent ontvangt u in de kerk een magazine waarin u alles kunt lezen over deze actie. In dit magazine vindt u ook plaatjes en teksten met de aangrijpende verhalen van vier vluchtelingenkinderen. Hiermee kunt u zelf een verhalenslinger maken gedurende de adventstijd. Bovendien ontvangt u op diezelfde zondag van de diaconie, fairtrade en kerkenraad gezamenlijk een mooie CD.

Mocht u op de eerste zondag van de Advent niet in de kerk aanwezig zijn, dan kunt u het magazine en de CD ook nog de weken erna ontvangen.

Uiteraard zullen alle collectes in de adventstijd in het teken staan van 'Geef Licht'. U krijgt daar tijdens de kerkdienst informatie over.

Wij hopen dat u allen meedoet om door middel van deze actie het Licht van Kerst door te geven aan deze kinderen. Wij gunnen hun immers een beter leven!

Songtekst adventslied 'Geef Licht' van Stef Bos
in aansluiting op de kerstcampagne van Kerk in Actie

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen
Geef licht, Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht, Geef licht
Geef alles wat je hebt

Gemeentenieuws Advent/ Kerst 2021

Geef de liefde een gezicht
Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
Geef licht, Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht, Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen
En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht



KERKDIENTEN VENRAY

Plaats: Het Zonnelied, Kiosk 6, 5802 NP Venray

Aanvang: **10:00 uur**

Datum	Dienst / voorganger	Bijzonderheden	Collecten
28-11 2021 Paars	1 ^e zondag van Advent Ds. A. Rebel		Diaconie Kerk Ontw. Samenw.
05-12 2021 Paars	2 ^e zondag van Advent Dhr. P.Simons		Diaconie Kerk Ontw. samenw
12-12 2021 Paars	3 ^e zondag van Advent Dhr. W. van de Wouw		Diaconie Kerk PKN : ndersteuning gemeenten .
19-12 2021 Paars	4 ^e zondag van Advent Ds. R. Wijkhuizen		Diaconie Kerk PKN : Missionair werk
24-12 2021 Wit	Kerstnacht Ds. M.J. op den Brouw		Diaconie Kerk PKN : Jong Pastoraat
24-12 2021 Wit	1 ^e Kerstdag Ds. M.J. op den Brouw		Kerk in Actie: Werelddiaconaat Kerk Ontw. samenw
26-12 2021 Wit	Zondag na Kerst	Geen kerkdienst	





*Ontvang het licht van Christus
en wees zelf een licht in de wereld.*

Protestantse kerk Venray

Fairtrade

Het thema voor Advent en Kerst dit jaar is “Geef Licht”. Ook een mooi thema voor Fairtrade. Als wij als consument eerlijke producten kopen geven wij licht aan de boeren die zo een eerlijke prijs krijgen. En het goede is dat er daarnaast ook allerlei voorzieningen mogelijk zijn zoals medische zorg, onderwijs, rechtshulp bij misstanden. Als Fairtrade groep proberen wij dit thema zo steeds onder de aandacht

Gemeentenieuws Advent/ Kerst 2021

te brengen. Gelukkig zie je om je heen dat er steeds meer aandacht komt voor Fairtrade producten en dat supermarkten hun assortiment uit breiden.

Door corona en de sluiting van de kerk hebben we het afgelopen jaar geen acties kunnen houden. We hebben 2021 wel goed afgesloten door de Wereldwinkel op Dankdag uit te nodigen, op deze zondag de nodige aandacht te besteden aan Fairtrade en door eerlijke chocolaatjes uit te delen op 5 december. Verder hebben we u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van Fairtrade nieuws. Ook in 2022 zult u weer van ons horen.

Hieronder een tekst die ik tegen kwam en met u wil delen:

Mensen zijn als sterren: sommigen stralen zelf licht uit, terwijl anderen het licht uit stralen dat ze ontvangen.

Dat wij ons lichtje maar door blijven geven in 2022!

Kerst: gemeentenieuws diaconie

Collectes:

Dit jaar geven we licht aan kwetsbare kinderen die onze steun hard nodig hebben. Iedere Adventzondag en met Kerst willen we zo een lichtpuntje zijn voor deze kinderen.

Zondag 28 november: kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst:

De armoede en uitzichtloze situatie in dit land is ons helaas bekend. Veel kinderen worden aan hun lot over gelaten omdat hun ouders naar het buitenland vertrekken om geld te verdienen of hun troost hebben gezocht in de alcohol. Zo groeien kinderen op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen het risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ willen dit voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van de kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij het huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken kinderen voor het eerst hoe het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan.

Zondag 5 december: kinderen met hiv in Rwanda:

Wat begon als een opvanghuis voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht en krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren deze kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent ligt er een toekomst voor je.

Zondag 12 december: een stabiel huis voor kinderen in Nederland:

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugdorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Zij worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er 24 uur per dag en 7 dagen per week er zijn. Het biedt kinderen structuur en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met deze collecte wil Kerk in Actie deze kinderen licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere kinderen in knelpuntenprojecten gesteund.

Kerstmis en eerste Kerstdag: vluchtelingenkinderen in Griekenland:

In Griekenland komen dagelijks vele vluchtelingen aan op zoek naar een betere toekomst. Onder hen duizenden kinderen. Ze komen terecht in onveilige kampen met gammele tenten. Er is gebrek aan sanitaire voorzieningen, schoon drinkwater en medicijnen. Het ergste is misschien wel de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven en helpt hen met voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en pleit bij de Nederlandse regering om meer van hen op te nemen. Ook investeert Kerk in Actie in de landen van herkomst op een beter leven voor kinderen.

Hier boven leest u stuk voor stuk verdrietige verhalen. We gunnen toch alle kinderen een onbezorgde jeugd met een goede toekomst. De kinderen hierboven beschreven leven in een donkere tijd. Laten

wij met elkaar hun lichtpuntje zijn en zo met elkaar zorgen voor een lichte toekomst voor deze kinderen. U kunt dit doen door uw gift voor het mooie werk van Kerk in Actie over te maken op rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of een Tikkie vragen aan Nens : 0623054875 . Vergeet u niet daarbij te vermelden : Kerk in Actie en de specifieke collecte. U kunt ook 1 bedrag over maken dan verdelen wij het over de collectes.

Namens deze kinderen hartelijk dank !

Ontmoetingen in de ware kerstsfeer

"Mag ik u vragen of u met kerstmis hier bent?", vroeg de oude dorpspastoor.

Het maakte de oude gerimpelde, wat kromlopende man blij dat de beroemde musicus in zijn dorp een huis had gekocht. De musicus wilde tot rust komen van het jachtige leven in de concertzalen. "Blijft u hier met de Kerst?", vroeg niet alleen een gerimpelde mond maar ook een paar hoopvolle stralende ogen. Ja, de beroemde musicus was van plan de kerstdagen in het dorp door te brengen.

"Mag ik u dan uitnodigen voor onze kerstcantate? Dat klinkt natuurlijk heel duur: kerstcantate.", voegde hij er wat zachter aan toe. "Maar wij zijn natuurlijk alleen maar amateurs en ons koor is daarom maar een boerendorp koortje, dat begrijpt u hopelijk wel. En het orgel is al even gammel als de organist. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, maar goed, we doen ons best. Enne..... nu u hier bent zou het geweldig zijn als u naar ons kwam luisteren."

Het werd kerstmis. De grote musicus kwam en de oude dorpspastoor was nog zenuwachtiger dan anders. De organist en het koor deden hun uiterste best. Iedereen was het erover eens dat de cantate dit jaar nog mooier klonk dan alle andere jaren ervoor.

Na afloop nodigde de pastoor zijn hoge gast uit op de pastorie. Hij had zijn beste fles wijn uit de kelder gehaald. "En?", vroeg hij gespannen, nadat hij de glazen had volgeschonken. "Heel goed," zei de man uit de grote stad.

"Werkelijk heel goed en daarmee bedoel ik alleen de wijn." "En de cantate?" "Niet goed", zei de musicus. "Ongetwijfeld doet u uw werk met hart en ziel, maar als ik eerlijk ben, de loop is niet zuiver, de stemmen zitten niet goed onder elkaar, de tekst is onverstaanbaar, de inzetten zijn aarzelend, het forte is te hard, het pianissimo te zacht, de tempi zijn niet constant, Het spijt mij, ik had liever iets anders gezegd, maar u vroeg ernaar." Verdrietig sloeg de dorpspastoor zijn ogen neer en staarde in zijn glas. "Het is goed dat u zo eerlijk bent. Ik ben ook geen vakman. Ik ben maar een gewone plattelands pastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maatslaan, maar daarmee is dan ook alles gezegd.

Ik ben wel blij dat u gehoord heeft dat we ons met hart en ziel erin gestort hebben. Dat hoorde u wel?" "Jazeker," zei de musicus, "toewijding zou ik het zelfs willen noemen. Alleen vals. Maar laat ik ophouden met mijn kritiek. Ik wil u iets voorstellen. Ik heb net van mijn dokter te horen gekregen dat ik het komend jaar kalm aan moet doen. Daarom ben ik van plan hier langer te blijven. Ik zou u kunnen helpen om de directie van uw koor een jaartje op mij te nemen."

En zo geschiedde. De grote musicus begon al in september met de repetities. De slechtste stemmen gooide hij eruit, een kennis van hem lapte het orgel op en bracht de organist van het dorp de eerste beginselen van behoorlijk orgelspelen bij. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen het Kerst werd.

De dorpspastoor zat wat onwennig in de kerk, tussen zijn parochianen in. Vijftien jaar lang had hij voor zijn geliefd koor achter die lessenaar gestaan. Nu

stond de grote musicus daar. Met een gebaar dat de routinier verraadde hief de musicus zijn slanke handen, het koor zette als 1

man in en zuiverder dan ooit klonk de muziek door de gewelven. Zo had de kerstcantate nog nooit geklonken. Toch was er iets, maar de pastoor wist niet wat. "En?", vroeg de musicus. Net als een jaar geleden, zaten zij samen voor een goed glas wijn in de pastorie. "En?". "Heel mooi, heel mooi. Ik weet niet hoe ik u moet bedanken. Woonde u maar altijd in ons dorp, dan kon u jaarlijks de kerstcantate dirigeren!"

Die nacht kon de dorpspastoor de slaap maar niet vatten. Hij wist niet waarom. Hij zei nog maar een keertje zijn avondgebed, maar ook dat hielp niet. Totdat plotseling aan zijn voeteneind van het bed een zacht licht verscheen. De dorpspastoor schrok enorm. Maar de engel zei: "Vrees niet meneer pastoor. Ik ben uit de hemel neergedaald om te zien hoe het met u is. Al vijftien jaar lang luisteren wij hierboven naar u kerstcantate, maar nu laat de Eeuwige u vragen waarom dit jaar de muziek is uitgebleven? Wij hebben niet gehoord."

Wie denkt dat dit een sprookje is, heeft misschien wel gelijk: maar ze bestaan wel. Wij zijn geprogrammeerd dat alles maar beter, sneller, mooier, professioneler moet gaan. Maar of het een verbetering is? Als je het hart eruit haalt, haal je God eruit. God werkt door gewone mensen.

Kerstavond 1944 in een jagershut in het Huertenwald genieten drie Duitse en drie Amerikaanse soldaten samen van een geweldig kerstmaal. Even verderop woedt het Ardennenoffensief in volle hevigheid. Deze opmerkelijke wapenstilstand, een herhaling trouwens van wat er gebeurde in de eerste wereldoorlog tijdens de kerstdagen, werd ruim 40 jaar later door de Amerikaanse president Ronald Raegan in een toespraak gebruikt. Hij gebruikte dit voorbeeld als verbroedering. Hij preeste toen het bondgenootschap met West-Duitsland.

Mogen ook wij in deze kerstsfeer onze feesten vieren!!!!

Margaux Kimman de Walther

INFORMATIE

Predikant	Ds. M.J. op den Brouw Groene Hart 11, 5801 SX Venray e-mail: predikant@pkn-venray.nl Vaste werkdagen: maandag en dinsdag	0478-584397
Contact op andere werkdagen	Dhr. Arjen ,van der Meer Voorzitter Kerkenraad e-mail: voorzitterkerkenraad@pkn-venray.nl	077-3980124
Scriba	Mevr. A. Palmen Athoslaan 2, 5801 KD Venray	06-51297976
Kerkelijk bureau	Mevr. A. van Meurs-Nelson e-mail: scriba@pkn-venray.nl	0478-531778
College van Kerkrentmeesters	Dhr. P. Damen Marjolein 10, 5803 JR Venray e-mail: collegekerkrentmeesters@pkn-venray.nl	0478-511206
Financiën	rekening NL95INGB0001038926 t.n.v. Prot. Gemeente Venray e.o.	
Reserveren van "Het Zonnelied"	Dhr. Harry Baars e-mail: verhuurzonnelielid@pkn-venray.nl	06-51555024
Protestants Christelijk Basisonderwijs	Pc Daltonschool "de Hommel" Oostsingel 39, 5802 AM Venray Directeur: dhr. J. Berhиту Email: j.berhиту@bsdehommel.nl Website: www.bsdehommel.nl	0478-550222
Diaconie	rekening NL17TRIO0379211823 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Venray e. Dit is tevens het rekeningnummer "giften ZWO"	
Vervoer naar kerk	De heer A. Vreugdenhil	06-10276704
Ambtsdrager voor Rouw en trouw diensten	mevr. Bertie vd Ben ambtsdragerrouwendienst@pkn-venray.nl	0478-532438

Wijzigingen a.u.b. doorgeven: KERKELIJK BUREAU (zie hierboven)